

Το "8:15" είναι ένα έντυπο που μοιράζεται στα σχολεία της περιοχής των πατησιών. Μέσα από τα κείμενα, τα σκίτσα και τα σχόλια που γράφονται στις σελίδες του προσπαθούμε να δείξουμε ότι αυτή η εποχή δεν καταφέρνει να κερδίσει την εκτίμηση μας.

Τεύχος #3, 10/ 2012

ΕΡΑΝΙΟ

ΚΙΝΗΣΕ

ΤΑΡΤΕ

**Να αντισταθούμε στην ισοπεδωση
της ζωής μας**

Η αντίσταση στον φασισμό είναι αχώνιας για ζωή κι ελευθερία

Στη γερμανία του '30, χώρα με σημαντικά οικονομικά προβλήματα λόγω της ήττας της στον Α' παγκόσμιο πόλεμο και του κραχ το 1929, οι ναζί εκμεταλεύτηκαν την κρίση και πήραν την εξουσία με την αμέριστη συμπαράσταση των ντόπιων αφεντικών. Παρομοίως και στην υπόλοιπη ευρώπη (ιταλία, ισπανία, Ελλάδα), η οποία περνούσε την μεγαλύτερη ως τότε οικονομική κρίση, ο φασισμός έπαιρνε τα πάνω του. Τα τελευταία χρόνια στην ευρώπη και στα βαλκάνια παρατηρούμε άνοδο του φασισμού, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, που εντείνεται λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Στην Ελλάδα αυτό αποτυπώνεται με τους νεοναζί να παίρνουν τα πάνω τους, εκλογικά και δημοσκοπικά.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι κάποια μυστηριώδης επανάληψη της ιστορίας. Η επανεμφάνιση τέτοιων ιδεολογιών δείχνει πως ο φασισμός αποτελεί ένα όπλο στα χέρια του συστήματος, που βγαίνει από τη φαρέτρα του όποτε κρίνεται αναγκαίος, ως ένα εργαλείο διαιώνισης της εξουσίας. Ο φασισμός, εφαρμόζοντας τη στρατηγική του «διαίρει και βασίλευε», στοχεύει στα πιο ευάλωτα κομμάτια της κοινωνίας, τους μετανάστες κατά κύριο λόγο, με πρώτο στόχο τον διαχωρισμό των «από κάτω», κάνοντάς τους πιο χειραγωγήσιμους.

Όποιο διάσημος φορέας της φασιστικής ιδεολογίας στην Ελλάδα (φασισμός με «πατέ-ντα») είναι η χρυσή αυγή, μία συμμορία που δρα περίπου 20 χρόνια και που τελευταία μετεξελίχθηκε σε κόμμα της βουλής. Στην πρώτη φάση της ήταν μία περιορισμένη σε αριθμό συμμορία, με άκρες στη νύχτα και τη μαφία και εμφανιζόταν αραιά και που στην πολιτική ζωή της χώρας, όπου και όποτε έβρισκε έδαφος για να καλλιεργήσει την ξενοφοβία και το ρατσιστικό μίσος. Σαν μέσο χρησιμοποιεί διαχρονικά χοντροκομμένες ιδεολογίες περί του ισχυρού («κοινωνικό δαρβινισμό» το λένε) και λαϊκιστική προπαγάνδα (μέθοδο του αγαπημένου τους Γκέμπελς^{1*}), κατηγορώντας τους μετανάστες για τα δεινά του έθνους.

οι γυναίκες μας παίρνουν τις δουλειές
οι αντιφασίστες είναι έγκυλοι
οι ομοφυλόφιλοι στο σπίτι
οι ξένοι είναι προδότες

ή

οι γυναίκες είναι έγκυλοι
οι αντιφασίστες μας παίρνουν τις δουλειές
οι ομοφυλόφιλοι είναι προδότες
οι ξένοι στο σπίτι

ή

οι γυναίκες είναι προδότες
οι αντιφασίστες στο σπίτι
οι ομοφυλόφιλοι είναι έγκυλοι
οι ξένοι μας παίρνουν τις δουλειές

?



1 Υπουργός προπαγάνδας της ναζιστικής γερμανίας που φρόντιζε για το προφίλ του φύρερ.

Κύρια πηγή στρατολόγησης των φασιστικών ομάδων αποτελούσαν πάντα τα γυμναστήρια και βεβαίως ο υπόκοσμος (μπράβοι, στρατόκαβλοι κ.α. υπέροχα φρούτα με «σφυρηλατημένη ιδεολογία») και φυσικά η περήφανη ελληνική αστυνομία, με την οποία υπήρχαν πάντοτε σχέσεις αλληλοβοήθειας. Με τη δυναμική εμφάνιση της κρίσης αλλά και των μεταναστευτικών ρευμάτων κυρίως από χώρες της αφρικής και της ασίας, τα μήντια καλλιέργησαν για καιρό την ξενοφοβία, αφιερώνοντας μπόλοικο σάλιο για να αποδείξουν πως οι μετανάστες είναι η νούμερο ένα απειλή της ελλαδικής κοινωνίας. Τα φασιστοειδή άρπαξαν την ευκαιρία, και με διάφορες αφορμές ξεκίνησαν τη δολοφονική τους δράση: πογκρόμ εναντίον αλβανών με αφορμή το παιχνίδι ελλάδα-αλβανία το 2004, πογκρόμ εναντίον ασιατών και αφρικανών το 2011 με αφορμή τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη (του οποίου η οικογένεια -προς τιμή της- εναντιώθηκε δημόσια στη δράση και το λαϊκισμό των ναζιστών μετεόβλακων), ξυλοδαρμούς και μαχαιρώματα σε γειτονιές της αθήνας με την κάλυψη των μπάτσων, όπου θρασύδειλες ομάδες επιτίθενται σε μετανάστες, ομοφυλόφιλους και αντιφασίστες.

Στην πραγματικότητα, οι φασίστες δεν είναι μόδα ή κάποιου είδους trend, αλλά σπιστά εξώγαμα του χίτλερ και θιασώτες της πιο αποτρόπαιας και κτηνώδους ιδεολογίας που επινόησε ποτέ ο ανθρώπινος νους. Είναι οι θαυμαστές των υπεύθυνων για τη σφαγή εκατομμυρίων εβραίων, τσιγγάνων, ομοφυλόφιλων, ψυχικά ασθενών και σωματικά ανάπηρων, καθώς και κομμουνιστών ή άλλων αντιφρονούντων σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής στην ελλάδα, οι ναζί με τους έλληνες συνεργάτες τους ευθύνονται για το θάνατο 88.000 στρατιωτών και 325.000 ελλήνων αμάχων την τετραετία 1940-1944, εκέλεσαν 200 άτομα στην Καισαριανής, 400 στην Κοκκινιάς και 110 στο Κούρνοβο, έσφαξαν, έκαψαν και ισοπέδωσαν το Δίστομο, τα Καλάβρυτα και την Κάντανο, καταδίκασαν τους πατεράδες μας και τους παπούδες μας στην πείνα του '41, βίαζαν τις γιαγιάδες μας και τις μανάδες μας κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης και του εμφυλίου.

Η ανοχή μας απέναντι σε κάθε είδους φασιστοειδή, σε κάθε «μικρή» ή «κραιαυγάλα» ρατσιστική συμπεριφορά μέσα και έξω από το σχολείο ανοίγει το δρόμο της επιστροφής στη φρίκη, στη θηρωδία, στη βαρβαρότητα του φασιστικού/ναζιστικού παρελθόντος. Όμως το μέλλον μας δε θα είναι η κοινωνία του μίσους, του φόβου, των διακρίσεων και της υποταγής στους αδίστακτους και στους αιμοβόρους. Τα δικά μας όνειρα για ζωή και ελευθερία, για αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια, για συντροφικότητα και αγάπη θα γίνουν εφιάλτες τους. Τα δικά μας όνειρα θα νικήσουν και θα γίνουν η ζωή που αξίζει και θα τη ζήσουμε...

**ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ**

Αντισταθείτε

σ' αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι
και λέει : καλά είμαι εδώ.

Αντισταθείτε σ' αυτόν που γύρισε πάλι
και λέει : Δόξα σοι ο Θεός.

Αντισταθείτε

στον περσικό τάπητα των πολυκατοικιών
στον κοντό άνθρωπο του γραφείου
στην εταιρία εισαγωγαί - εξαγωγαί
στην κρατική εκπαίδευση
στο φόρο
σε μένα ακόμα που σας ιστορώ.

Αντισταθείτε

σ' αυτόν που χαιρετάει απ' την εξέδρα ώρες
ατέλιωτες τις παρελάσεις
σ' αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει σμύρναν
σε μένα ακόμα που σας ιστορώ.

Αντισταθείτε πάλι σ' όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι
στον πρόεδρο του Εφετείου **αντισταθείτε**
στις μουσικές τα τούμπανα και τις παράτες
σ' όλα τ' ανώτερα συνέδρια που φλυαρούνε
πίνουν καφέδες σύνεδροι συμβουλατόροι
σ' όλους που γράφουν λόγους για την εποχή
δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα
στις κολακίες τις ευχές τις τόσες υποκλίσεις
απο γραφιάδες και δειλούς για το σοφό
αρχηγό τους.

Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών
και διαβατηρίων
στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη
διπλωματία
στα εργοστάσια πολεμικών υλών
σ' αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια
στα θούρια
στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους
στους θεατές
στον άνεμο

σ' όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς
στους άλλους που κάνουνε το φίλο σας
ως και σε μένα, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ **αντισταθείτε**

**Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε
προς την Ελευθερία.**

ΝΑ ΚΑΤΑΠΙΕΖΕΙΣ
ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ
ΣΟΥ, ΑΛΛΙΩΣΘΑ
ΣΕ ΚΑΤΑΠΙΕΖΟΥΝ
ΑΥΤΕΣ

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟΣ
ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ
ΒΙΑΣΟΥ
ΜΗΝ ΤΟ ΣΠΑΤΑΛΑΙ

ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ
ΑΥΤΟΙ ΣΕ ΕΦΕΡΑΝ
ΣΤΗ ΖΩΗ

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΦΙΛΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΣΕ
ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ

ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ ΤΗ
ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ, ΝΑ ΜΗ
ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΟΤΙ
ΔΕ ΣΕ ΑΦΟΡΑ

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΓΙΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΆΛΛΟΙ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΝΑ ΕΙΣΑΙ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ

ΜΑΘΕ ΝΑ ΕΙΣΑΙ
ΥΠΑΚΟΥΟΣ
ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΔΙΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ
ΜΙΑ ΜΕΡΑ

ΨΕΜΑΤΑ!
ΨΕΜΑΤΑ!!

ΕΙΠΕΣ
ΤΙΠΟΤΑ

οχι
τιποτα

ΕΥΤΥΧΩΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΞΕΡΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΙ
ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΝΙΩΘΕΙΣ
ΟΡΓΗ ΜΑΖΙ
ΜΟΥ ΤΩΡΑ...

...ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΕ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΣ ΜΙΑ ΜΕΡΑ



Από αρχές Σεπτεμβρίου ο Σκάι και η Eurobank έχουν ξεκινήσει μια καμπάνια, καλώντας το κόσμο να φέρει σχολικά είδη. Έπειτα αυτού τα συγκεντρώνουν και φροντίζουν να τα μοιράζουν σε φτωχούς μαθητές.

Η υποκρισία κάποιων ανθρώπων/εταιρειών/θεσμών δεν έχει όρια. Εξηγούμαστε:

Πώς είναι δυνατόν μία τράπεζα, που είναι υπεύθυνη για αμέτρητες κατασχέσεις σπιτιών, που έχει οδηγήσει πολλά νοικοκυριά στην απόγνωση και κάνει περιουσία από τη νόμιμη τοκογλυφία να το παίζει φιλόθρωπη σε φτωχούς μαθητές; Να καλεί ανθρώπους να φέρνουν σχολικά είδη, την ίδια στιγμή που από άλλους στερεί βασικά αγαθά για μια αξιοπρεπή διαβίωση μέσω των διαφόρων κατασχέσεων και της τοκογλυφίας;

Το ίδιο ισχύει και για τον Σκάι, που είναι ιδιοκτησία του ομίλου Αλαφούζου. Ο Αλαφούζος έκανε τα λεφτά του στις δεκαετίες του '50 και του '60, όταν η κατασκευαστική εταιρεία που είχε πλούτισε από τις δουλειές (μίζες, κακοτεχνίες, κακοπληρωμές, χαμηλά μεροκάματα) με το ελληνικό δημόσιο. Τα κέρδη τα επένδυσε σε καράβια και τώρα η οικογένεια Αλαφούζου κατέχει έξι ναυτιλιακές εταιρείες, από τις οποίες η καθεμία διαθέτει έναν ικανοποιητικό αριθμό θυγατρικών. Ο Αλαφούζος είναι ένας εφοπλιστής με αρχές: Έχει κατηγορηθεί ότι δύο πετρελαιοφόρα του (το Ασπρονήσι και το Εναλιος Αίθρα) διεξήγαγαν λαθρεμπόριο πετρελαίου. Το 1992, η κατάρρευση του πολιτικού καθεστώτος της Ρουμανίας του έδωσε νέες ευκαιρίες. Συνεργάστηκε με έλληνες και Ρουμάνους υπουργούς, πρώην πράκτορες της ΚΥΠ και της αντίστοιχης ρουμανικής υπηρεσίας και κατάφερε να εξαγοράσει αντί πινακίου φακής, ρουμανικές ναυτιλιακές εταιρείες. Το 1993 παραδέχτηκε σε συνέντευξή του, ότι όταν πια τα «σπάσανε» έδωσε στον Μητσοτάκη ένα εκατομμύριο δολάρια για να τον στηρίξει, . Σαπιοκάραβα του έχουν μολύνει τη θάλασσα

όταν βυθίστηκαν λόγω παλαιότητα, όπως το «νήσος Αμοργός» στο Μαρακαϊμπο της Βενεζουέλας. Πρόσφατα (2009) όταν ήταν ήδη «ακτιβιστής οικολόγος» το εργοστάσιο-τυπογραφείο της οικογένειας στο Κορωπί κατηγορήθηκε για εκροή τοξικών αποβλήτων και για μια σειρά άλλων περιβαλλοντικών παραβάσεων, για τις οποίες του επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 130.000 ευρώ.

Τράπεζες και εφοπλιστές με αυτές τις κινήσεις φιλανθρωπίας προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε τι πραγματικά είναι και τι αντιπροσωπεύουν. Προσπαθούν να απενοχοποιήσουν τη δυστυχία και τη φτώχεια που μοιράζουν καθημερινά (με τις κατασχέσεις, με τους χάλια μισθούς που δίνουν στους εργαζομένους τους, με την τοκογλυφία, με τα σκάνδαλα, τις μίζες, με τις κομπίνες, με τα οικολογικά εγκλήματα). Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για «καλές πράξεις», αναγορεύοντας τον εθελοντισμό σε ύψιστο αγαθό και ταυτίζουν την αλληλεγγύη με τον εθελοντισμό. Επιπλέον, δεν ξοδεύουν μια δραχμή από την τσέπη τους αφού τα σχολικά είδη προσφέρονται από ευκολόπιστους, ως επί το πλείστον πολίτες.

Να μάθουμε να μοιραζόμαστε τα πράγματά μας, αυτή είναι μία απάντηση απέναντι στα φιλανθρωπικά καλέσματα αυτών που βυθίζουν το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας στην ανεργία και στη μιζέρια.

Υ.Σ Σε λίγα χρόνια, πέρα από το απολυτήριο σχολείου για εύρεση εργασίας, θα απαιτείται και πιστοποιητικό εθελοντισμού από τον Σκάι και ποιος ξέρει αργότερα μπορεί να είναι χρήσιμο και ως «πιστοποιητικό φρονημάτων».



Μαζί ενωμένοι ενάντια στο φόβο

Φοβάμαι πως αν χτυπήσω ή αρρωστήσω εγώ ή κάποιος άλλος κοντινός μου άνθρωπος δεν θα υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο να τον περιθάλψει. Υγιείς θα είναι μόνο όσοι έχουν πολλή λεφτά.

Φοβάμαι ότι όλο και περισσότεροι φτωχοί άνθρωποι θα βρίσκουν διέξοδο στον εθισμό και την εξάρτηση από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Δεν φοβάμαι αν θα βγούμε από το ευρώ.

Φοβάμαι ότι οι λευκές άριες συμμορίες προσπαθούν να επιβάλλουν τον φόβο και τον ρατσισμό ως συνθήκες ζωής.

Φοβάμαι ότι η εξατομίκευση, ο εγωισμός και ο νόμος του ισχυρού θα γίνουν κανόνας.

Δεν φοβάμαι τους μετανάστες.

Ξέρω όμως τι θα κάνω για να σταματήσω να φοβάμαι. Θα βρω άλλους και άλλες που έχουν παρόμοιες ανησυχίες, θα τις μοιραστούμε ίσοι ο ένας απέναντι στον άλλο και θα βρούμε τρόπους να πολεμήσουμε τους φόβους μας όλοι μαζί.

Φοβάμαι πως υπάρχουν συμμαθητές μου που δεν έχουν στο σπίτι τους τα βασικά είδη διατροφής.

Φοβάμαι ότι σε κάποια χρόνια τα δημόσια σχολεία θα είναι αποθήκες νεολαίων και προθάλαμοι φυλακών.

Δεν φοβάμαι τους Πακιστανούς.

Φοβάμαι πως μια μέρα θα απολύσουν τους γονείς μου και θα τους ρουφήξει το άγχος και η μιζέρια.

Φοβάμαι ότι σε μερικά χρόνια θα πρέπει να εργάζομαι με σκυμμένο το κεφάλι για 300 ευρώ.

Δεν φοβάμαι τους Αφρικανούς.



Για επικοινωνία, σχόλια, ιδέες, κείμενα: email:stekianokato@gmail.com

Για γνωριμία και κουβεντούλα από κοντά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 20:00 στο Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω Κάτω Πατησίων, Νάξου 75 & Κρασά, πλ. Κολιάτσου.

