

Το έντυπο **8:15** δημιουργείται και μοιράζεται ελεύθερα, από συντρόφια του **αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού Άνω-Κάτω Πατησίων**. Σκοπός μας είναι να επικοινωνήσουμε με **μαθητές και μαθήτριες** της **Κυψέλης** και των **Πατησίων**.

Στις γειτονές μας όλα μαζί να χτίσουμε κόσμους ελευθερίας. Μέσα από τις σελίδες του επιδιώκουμε να μοιραστούμε ιδέες, απόψεις, πράξεις, **ενάντια σ'έναν κόσμο που καταρρέει αθόρυβα**.



28 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ

28 ΧΡΟΝΙΑ

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

28 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΝΩ ΚΑΤΩ Η ΠΑΤΗΣΙΩΝ



ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ



ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ

-Αθήνα, Εξάρχεια Σάββατο βράδυ 6 Δεκεμβρίου 2008 ο 15χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος δολοφονείται από τους φονιάδες μπάτσους Κορκονέα και Σαραλιώτη.

-Το νέο μαθαίνεται αμέσως από στόμα σε στόμα. Κόσμος συγκεντρώνεται μαζικά στα Εξάρχεια. Οι μπάτσοι αποκλείουν τον τόπο του εγκλήματος προσπαθώντας να σβήσουν το γεγονός. Τα συγκεντρωμένα άτομα έχουν άλλη γνώμη. Τίποτα δε θα σθητεί, τίποτα δε θα συχωρεθεί. Η πρώτη φλόγα της εξέγερσης μόλις έχει ανάψει... Την ίδια νύχτα, χιλιάδες άτομα συγκρούονται στους γύρω δρόμους από την πλατεία Εξαρχείων.

-Καταλαμβάνονται τα κτίρια του Πολυτεχνείου και της ΑΣΟΕΕ. Πραγματοποιείται αυθόρυμπη πορεία 2.000 ατόμων, τα οποία μάχονται σώμα με σώμα με τους μπάτσους στην Πατησίων και την Ομόνοια. Έπειτα καταλαμβάνεται και η Νομική, όπου ξεκινούν και πάλι οδομαχίες, οι οποίες εκεί και στη γύρω περιοχή κρατάνε μέχρι τις 4 το πρωί.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

-Πραγματοποιείται πορεία 4.000 ατόμων από τη συνέλευση της κατάληψης της Νομικής με κατεύθυνση τη ΓΑΔΑ. Τα ΜΑΤ επιτίθονται και αρχίζουν οι μαζικές συγκρούσεις. Όλο το κέντρο της Αθήνας έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

-Για περίπου ένα μήνα το κράτος, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, έρχεται αντιμέτωπο με το ίδιο σκονικό, σε σημείο που η τότε κυβέρνηση (Νέα Δημοκρατία) να συζητάει το ενδεχόμενο επέμβασης του στρατού. Οι εξεγερμένοι οργανώθηκαν και δράσανε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Οι καταλήψεις σε σχολές, σχολεία και δημαρχεία ήταν εκατοντάδες. Πραγματοποιήθηκαν καταλήψεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, κόντρα στην προπαγάνδα κράτους και ΜΜΕ που προσπαθούσαν να κουκουλώσουν, να μειώσουν ή να σπιλώσουν την εξέγερση. Στο ίδιο μήκος μοιράσματα αντιπλοροφόροσης στους δρόμους και στα ΜΜΜ, συναυλίες, θεατρικά, χορευτικά και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα.

Καθημερινές πορείες κεντρικές και γειτονιάς, επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα, σε τράπεζες, σε δημόσια-α-κρατικά κτίρια, απαλλοτριώσεις και καταστροφές σε εμπορικές πιάτσες. Όλες οι δράσεις οργανωμένες χωρίς

αρχηγούς και κόμματα, αλλά μέσα από οριζόντιες συνελεύσεις, παίρνοντας τις ζωές στα χέρια μας, με σκοπό να τιμωρήσουμε τους μπάτους δολοφόνους, να επιτεθούμε στο κράτος και τη βία του.

ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ!

Δε θα ξεχάσουμε ποτέ...

-Όλες που έχουν βιώσει ή πέσει από την αστυνομική τρομοκρατία.

-Τους δολοφόνους μπάτους Κορκονέα και Σαραλιώτη.

-Τις επιθέσεις στα αστυνομικά τμήματα όπως αυτό της Αγίας Λαύρας.

-Την επίθεση με πέτρες στο φυλάκιο στο σπίτι του τότε υπ. παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη.

-Την απόπειρα επίθεσης στο σπίτι του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή.

-Τον εμπροσμό από διαδηλωτές του χριστουγεννάτικου δέντρου στην πλατεία συντάγματος δίνοντας τέλος στο χαρούμενο κλίμα των ημερών.

-Την κατάληψη του κτιρίου της Γ.Σ.Ε.Ε από εργάτες σωματείων βάσης παίρνοντας στα χέρια τους ένα κτίριο που ανήκει στην εργατική τάξη, που ξέρει τί σημαίνουν καθημερινό ξεζούμισμα, αμέτρητα εργατικά ατυχήματα και κρατικές και εργοδοτικές δολοφονίες.



ΝΕΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ; ΠΕΤΑ ΤΟΝ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ - MAZI ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ ΤΟΥ!

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΣΑΝΤΕΣ; Λες και τα κινητά είναι το πρόβλημα. Αυτό που τους νοιάζει είναι να κάνουν πιο αυστηρό το ποινολόγιο, γι' αυτό επέβαλλαν το νέο κανονισμό για τα κινητά. Ο υπουργός παιδείας ανακοίνωσε πως μέσα σε ένα μήνα εφαρμογής του μέτρου έχουν ήδη επιβληθεί 10.700 αποβολές για κινητό. Υπάρχει καλύτερη απόδειξη για το ποιος ήταν ο σκοπός τους;

ΚΑΙ MAZI ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΤΟ e-parents, η ψηφιακή ρουφιανο-εφαρμοφή για να μπορούν οι γονείς να παρακολουθούν κάθε κίνηση των μαθητών, από τις απουσίες, μέχρι την πρόσδιο στα μαθήματα, όλα σε πραγματικό χρόνο. Δεν φτάνει που υπήρχε το myschool, τώρα θα έχουν και την εφαρμογή για να ελέγχουν τους μαθητές ακόμα περισσότερο. Μήπως να βάλουν και κάμερες στο σπίτι; Μήπως να βάλουν κι έναν μπάτσο μέσα στην τάξη;

ΑΠΟΒΟΛΕΣ, ΠΕΝΘΗΜΕΡΕΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ... Μήπως να μας στείλουν και σε κάνα στρατόπεδο; Οι αυστηρότερες ποινές έχουν ως μόνο στόχο να δημιουργήσουν ένα κλίμα φόβου και τιμωρίας. Για να φοβάσαι να αντιμιλήσεις στην αυταρχική διευθύντρια, στον ρατσιστή καθηγούτη, στον ρουφιάνο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Θέλουν ένα σχολείο νεκροταφείο – δίχως συλλογικούς αγώνες και χωρίς μαχητικές διεκδικήσεις.

ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ. Γι' αυτό πετάχαν το μπαλάκι στους γονείς και τους βάλαν να πληρώνουν για κάθε φθορά που θα γίνεται στο σχολείο. Για να μπορούν να φέρνουν τους μπάτσους όποτε θα αποφασίζεται κατάληψη και να φορτώνουν στους γονείς ό, τι ζημιά σκαρφιστούν. Μήπως να πληρώνουν οι μαθητές και για τους πεσμένους σοβάδες απ' τα ταβάνια;

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

στο νέο αυταρχικό
σχολικό κανονισμό

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ
σε κάθε τμήμα
σε κάθε τάξη

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
μεταξύ των μαθητών
και μαθητριών



**ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ!**

ΝΟΜΟΣ - ΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΣ

Στις 21/9 δολοφονήθηκε ο Μοχάμεντ Καμράν από την ελληνική αστυνομία. Το σώμα του βρέθηκε σακατεμένο σε κελί του Α.Τ. Αγίου Παντεπέμονα. Στο ίδιο τμήμα που πριν μια δεκαετία έκαναν χρυσές δουλειές οι μαφιόζοι χρυσαυγίτες, πραγματοποιήθηκε μία ακόμη κρατική δολοφονία. Αγνοούμενος για μέρες όπως χιλιάδες άπλοι μετανάστες στα νερά του Αιγαίου και τους φράκτες του Έβρου. Βασανισμένος όπως οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων καταδίκασμένων στη φτώχεια. Νεκρός. Σε μια κοινωνία που ανέχεται το βίαιο θάνατο και το συστηματικό εξευτελισμό της, ο Μοχάμεντ Καμράν θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε από εμάς. Δεν αποδεχόμαστε τη μοίρα που μας ορίζουν.

Η ΖΩΗ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ



ΜΠΑΤΣΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΔΕ ΞΕΧΝΑΜΕ - ΔΕ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ



Στις μπατσοσχολές καμία και κανείς

STILL NOT LOVING POLICE

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Τι πιο ωραίο από το να δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι το χώρο, το χρόνο και τον τρόπο για να κάνουμε τις ΙΔΕΕΣ μας ΠΡΑΞΗ. Είτε μικρές είτε μεγάλες αυτές, σίγουρα δε χωράνε στα τετραγωνικά σπηλιάς των σπιτιών μας. Σίγουρα δε χωράνε στα τετραγωνικά του χρόνου που μας μένει από το σχολείο, τα φροντιστήρια και τη δουλειά. Σίγουρα το μέγεθος των ονείρων μας, εμείς οι ίδιοι, γνωρίμαστε τεράστιοι, όταν πέρα από τη σκιά της μοναδιάς μας, τα μοιραζόμαστε με άλλες τόσες σκιές. ΌΛΕΣ ΜΑΖΙ περνάμε από την αφάνεια στην ορατότητα. ΌΛΑ ΜΑΖΙ πιπδάμε από τα σκοτάδια με τις φωτιές στα χέρια. Τώρα πια βλέπουμε πόσο σκατά είναι αυτή η πόλη, πόσο σκατά είναι οι ζωές μας. ΘΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ!!!

Καλούμε μαθητές και μαθήτριες από τα σχολεία της Κυψέλης και των Πατησιών σε μία πρώτη συνάντηση για τη δημιουργία μαθητικού καφενείου στο χώρο της κατάληψης. Ραντεβού τις ώρες και τις μέρες που είναι ανοιχτό το στέκι (βλ. το πρόγραμμα στην τελευταία σελίδα του εντύπου)



ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΝΑ ΣΙΓΟΥΡΑ

Χωρίς εμένα...

Χωρίς εμένα σίγουρα.
Στα σύνορα μαζεύονται
οι μελλοθάνατοι.

Οι αθάνατοι θεοί
τους χαιρετούν απ' τα
παλάτια τους.
Τα χάδια τούς στέλνουν
μέσα σε φέρετρα, μέσα
σε φέρετρα, μέσα σε
φέρετρα.

Χωρίς εμένα...

Χωρίς εμένα σίγουρα.
Στα ίδια χώματα εσύ και
εγώ φυτεύαμε τα φιλιά
μας.

Τώρα οι μανάδες
σκάβουν για να φιλέψουν
δάκρυα.
Άγρια πουλιά φωνάζουνε...
θα σε θυμάμαι, θα σε
θυμάμαι, θα σε θυμάμαι.

Χωρίς εμένα...

Χωρίς εμένα σίγουρα.
Στα σγουρά σου μαλλιά
εγκλώβιζα τα δάχτυλά
μου.

Στα σύρματα σου τώρα
κόσμε

ξαποσταίνουν χιλιάδες
κορμιά ξεχασμένων.
Των κομμένων δέντρων οι
κραυγές με ρωτάνε...
θα τους θυμάσαι; θα
τους θυμάσαι; θα τους
θυμάσαι;

Χωρίς εμένα...

Χωρίς εμένα σίγουρα.
Στην αγκαλιά κοιμόμουν
με τους κρότους της
καρδιάς σου.

Μακριά σου τώρα
ξυπνάω από τα όπλα των
ανθρώπων
μακριά σου τώρα ξυπνάω
και κοιμάμαι
χωρίς εσένα...
χωρίς εσένα σίγουρα.



ΣΤΕΚΙ Άνω Κάτω Πατησίων:



Ο χώρος της κατάληψης "Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι
Άνω-Κάτω Πατησίων" είναι ανοιχτός για ιδέες,
κουβεντούλα και γνωριμία από κοντά:

-Κάθε Δευτέρα στις 15.30 στη λειτουργία της συλλογικής κουζίνας

-Κάθε Δευτέρα στις 20.00 στην ανοιχτή συνέλευση της κατάληψης

-Κάθε Παρασκευή στις 20.00 στο πολιτικό καφενείο!

Για επικοινωνία, σχόλια, ιδέες, σκίτσα ή κείμενα στείλε εδώ

email: anokatoespiv.net

anokatopatision.espivblogs.net

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΕΚΙ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΝΑΞΟΥ 75 ΚΑΙ ΚΡΑΣΣΑ, Π.Λ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ